

Wie op de Heer vertrouwd is als de Sion.  
Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.  
(Psalmboek)



Dankbare herinnering aan  
DE HEER

**Robert GOSSEYE**

**weduwnaar van Mevrouw  
Yvonne VANDER GUCHTEN**

geboren te Nederbrakel op 28 augustus 1920  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 28 juni 2000, gesterkt door de  
laatste H. Sacramenten.

---

Sedert lang verzorgde hij trouw zijn echtgenote Yvonne die leed aan een slepende kwaal tot ze overleed in 1986.

Van dan af woonde hij alleen, zelfstandig en zeer autonoom.

Klagen zou hij nooit gedaan hebben. Hij wilde zijn lasten liever zelf dragen.

Hij had hard gewerkt - omzeggens dag en nacht - maar kon ook van het leven genieten.

Een week geleden vond men hem geveld in zijn huisje. De enkele dagen dat hij nog leefde verhelderen niet echt wat er gebeurd was. Bijkomende verwikkelingen bespoedigen het einde.

Zoals ieder mensenleven omhuld is door mysterie zo ook het zijne. We vertrouwen hem toe aan de goede God en weten dat hij voor ons bidt om een goede thuiskomst bij de Heer.

Hij rustte in vrede!

Jacques en Gentiane GOSSEYE-MARTENS,  
Patrick en Martine GOSSEYE-VANWALLEGHEM,  
Luc en Martine GOSSEYE-DELLAERT,

*zijn kinderen;*

Wouter GOSSEYE en Sofie,  
Christophe GOSSEYE,  
Delphine GOSSEYE,

*zijn kleinkinderen;*

De families GOSSEYE-DE VLEESSCHAUWER  
en VANDER GUCHTEN-BRACKELAIRE,

**danken U oprecht voor uw gebed  
en uw blijken van medeleven.**

